



Uit uw hemel zonder grenzen,  
komt gij tastend aan het licht  
met een naam en een gezicht,  
even weerbaar als wij mensen.

(Huub Oosterhuis).



Het FIAT-team wenst u een zalig Kerstfeest  
en voor elke dag van 2018:  
vrede, liefde en hoop.

Christel, Maarten, Cecile & Roger